

# Muren overal ter wereld kleuren geel en blauw: Poetin moet het vaak ontgelden

AD [ad.nl/buitenland/muren-overal-ter-wereld-kleuren-geel-en-blauw-br-poetin-moet-het-vaak-ontgelden~a242de32](https://ad.nl/buitenland/muren-overal-ter-wereld-kleuren-geel-en-blauw-br-poetin-moet-het-vaak-ontgelden~a242de32)

16 mei 2022



Foto'sOveral ter wereld duikt streetart op waarin de oorlog in Oekraïne centraal staat. Graffiti als steunbetuiging aan Kiev. Soms subtiel, soms groots en bombastisch.

Het kunstwerk is niet te missen. Oekraïne spat bijna letterlijk van de muur af. De complete zijwand van een huis is net als de Oekraïense vlag in geel en blauw geschilderd; van onder tot boven, meters hoog. Daaroverheen is een grote witte cirkel met het vredesteekje gezet, en midden in die cirkel, prominent: Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, die de toeschouwer recht in de ogen kijkt.



Graffiti van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. © hh

„Mensen en kinderen worden in Oekraïne doodgeschoten, huizen worden gebombardeerd. Ik had het gevoel dat ik iets móést doen”, vertelt de Franse kunstenaar Crey132, die de afbeelding maakte in Villiers-sur-Marne, ten oosten van Parijs.

„Zelenski is voor mij de man die het verzet leidt, die bevolking in opstand heeft laten komen. Die kracht van hem als mens, die wil ik met mijn werk laten zien.”

*Tekst gaat verder onder de visual, klik op een foto om te vergroten en voor meer info...*

Kunstenares Carole B. maakte in de Rue Barrault in Parijs een ‘postzegelafdruk’ op een muur, maatje XXL, met daarop een vrouw die een bloemenkrans in het haar heeft, ook in geel en blauw.

„Ik laat me normaal niet vaak inspireren door de internationale politiek, maar nu wel. Het is zó onrechtvaardig wat er aan de rand van Europa gebeurt”, vertelt Carole B. „Ik wil mijn solidariteit tonen. En ik wil ook de mensen in Parijs aan het denken zetten als ze langs mijn postzegel lopen.”



De 'postzegelafdruk' in Parijs. © Getty Images

Kunstenaars laten zich al eeuwen inspireren door grote maatschappelijke ontwikkelingen en oorlogen. Eén van 's werelds beroemdste schilderijen, *Guernica* van Picasso uit 1937, gaat over de Spaanse burgeroorlog. U2 speelde *Sunday bloody sunday* over het geweld in Noord-Ierland, Steven Spielberg maakte *Saving private Ryan* over de landing in Normandië in 1944. Aan de Tachtigjarige Oorlog in Nederland (1568-1648) werd een paar jaar geleden zelfs een hele tentoonstelling gewijd in het Rijksmuseum.

## Bloedbad

---

„Kunstenaars kunnen met hun werk stelling nemen tegen oorlog”, zegt Crey132. „Ik heb in Srebrenica jaren geleden ook al een enorm fresco gemaakt, met het woord 'vrede' in allerlei talen. Als eerbetoon aan de slachtoffers van het bloedbad daar.”

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne laten *streetartists* massaal van zich horen. Dat gebeurde al snel nadat de eerste schoten klonken, en het gebeurde in alle hoeken van de wereld.



Een metershoog menselijk oog in de Oekraïense kleuren blauw en geel, waar een dikke traan uit rolt, staat sinds kort op een muur in Cardiff, in Wales. In het Duitse Frankfurt is op de zijkant van een huis een vredesduif geschilderd, van 13 bij 13 meter, die een blauw-gele tak vasthoudt. In Syrië, zelf toch ook nogal turbulent, is op nota bene een stuk van een verwoest gebouw een gewapende Vladimir Poetin geschilderd die Oekraïne aanvalt.



Op een muurschildering in Syrië staat Vladimir Poetin afgebeeld. © ANP / EPA

De Amerikaanse Corie Mattie tekende in Los Angeles vredesduiven op een muur die het hoofd van Poetin wegslepen. De Franse kunstenaar Seth tekende in Parijs een klein meisje met de Oekraïense vlag, dat al lopend Russische tanks verplettert onder haar schoentjes.

Poetin moet het vaak ontgelden. In Barcelona is hij in een oranje gevangenspak achter de tralies te zien, in het Italiaanse Turijn werd hij met een Hitlersnor afgebeeld.

„We moeten de mensen van Oekraïne laten weten dat ze er niet alleen voor staan”, zegt Carole B. in Parijs. „In de hele wereld is er steun voor ze: dat laten wij als kunstenaars zien. Bovendien wordt mijn gigantische muurpostzegel met Oekraïense kleuren ook als poster gedrukt en verkocht: de volledige opbrengst gaat naar de opvang van vluchtelingen. Zo help ik ook nog concreet.”

**Zelenski wint mensenrechtenprijs: 'Ik ben VS dankbaar'**

De Oekraïense president Zelenski heeft dinsdag een Ripple of Hope Award gekregen. Hij ontving de prijs van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Robert F. Kennedy Human Rights.